

# Het Clubkampioenschap 2018

*Door Robbert Huisman*

**Het Clubkampioenschap staat ook wel bekend als het Pinksterevenement of Ouder-Wedstrijd evenement. Een evenement met drie namen dan moet het wel geweldig zijn, en dat is ook zo! Het is dé combinatie van zeilen en gezelligheid, er wordt gedacht aan plezier maar ook wordt er gepresteerd. Er deden 47 Flitsen mee.**

Het was een top evenement, de eerste dag was een dag met in het begin weinig wind maar dan 's middags een leuk windje waarmee iedereen wel vooruit ging. Coen en ik gingen die dag ook goed vooruit we voeren een 1e en een 2e plek. Daarmee stonden we na de eerste dag 1e in het klassement. Die avond waren ook de Ouder-Wedstrijden en de eerste 5 stuurlieden uit het klassement mogen dan mee op het Startschip als wedstrijd comité. Omdat ik eerste stond was ik de wedstrijdleider en de andere leden waren Pien, Ilse Jansma, Petra en Marijn. Voor mij de eerste keer op het startschip en de eerste keer wedstrijdleider maar het was echt super leuk! Echt lachwekkend om de ouders in de Flits te zien zeilen. Beste mem is geworden Ineke Faber, ook eerste van alle ouders en beste Heit was Tom Otte. De tweede dag was weer een dag met weinig wind aan het begin, maar het comité ging toch proberen een wedstrijd te varen en dat is ze gelukt. De wedstrijd was één met heel weinig wind, dat betekende voor mij en Coen uiterste concentratie en windbanen zoeken. We kwamen gelijk al goed weg vanuit de start, toen was er nog een beetje wind, we wachtte tot het veld grotendeels overstag was en gingen toen met het veld mee. De rechterkant pakte ook goed uit, zo kon Pien en Anne Britt nog net voor ons langs en gingen we als 2e om de bovenboei. Voordewind viel er niet veel te winnen, iedereen lag namelijk stil. Daarna volgde het tweede aandewindse rak, ik wist dat ik met er achteraan varen niks zou inhalen dus we maakten een overstag naar links. We wonnen met die overstag dus net niks, vlak voor de bovenboei moesten we er weer achterlangs en ik wist dat we bij de halve windse boei daarna gefinisht zouden worden. Maar toen viel ons op dat Pien de boei niet kon halen, dus wij voeren op zekerheid wat door en gingen overstag zodat we de boei zeker konden halen en dat we er met snelheid heen konden. En ja hoor vlak voor de bovenboei gingen we er voor langs, van binnen vierde ik al een beetje feest want het moest heel raar lopen als Pien ons halve wind in zou halen. Inhalen lukte Pien niet meer en we Finishte 1e. We voeren de wedstrijd die dag best laat, dus tijd om te oefenen voor de playbackshow was er ook niet meer. De playbackshow was zoals altijd weer één groot feest met alleen maar leuke acts, we hebben genoten! Voor ons was iedereen daar een winnaar.

Dan was de laatste dag aangebroken er was een lekker windje voorspeld en daar bleek niks van gelogen. Een mooi windje 4/5 en met die wind was het plan om vier wedstrijden te varen. De eerste wedstrijd ging niet zo goed, we kwamen niet lekker weg bij de start en werden 8e, de tweede wedstrijd ging al een stuk beter we gingen als 2e om de bovenboei en zo finishte we ook. Na de pauze de eerste wedstrijd lagen we 1e, maar Imme en Silke waren ons net te slim af en toen finishten we als 2e. Het bleek dat we toen al gewonnen hadden, maar daar vertrouwde ik niet op. We gingen er de laatste wedstrijd gewoon weer vol voor, ook al waren we best moe. De laatste wedstrijd finishte we weer als 2e. In de silver groep was er ook een spannende strijd ontstaan hebben we ons laten vertellen. Dit jaar werd deze gewonnen door Hendrik en Sietse.

Op de kant vlogen de felicitaties ons om de oren. We zijn allebei super blij met de titel: "Clubkampioen 2018". Bij de prijsuitreiking waren er nog prijzen voor de beste B (Petra en Rimke) en de beste C (Ilse en Lisa).