

Zaterdag kwamen we aan en toen gingen we de boot optuigen. Om 10.00 uur gingen we verzamelen en werd er uitleg gegeven over wat er in het ochtend programma gingen doen. Eerst zouden we onze spullen bij elkaar leggen zodat die later op het volgschip konden worden meegenomen en daarna de boten het water in en voor de haven even verzamelen als iedereen er dan was gingen we een tochtje varen. Vervolgens gingen we naar het restaurant Rufus en daar gingen we lunchen. We hadden als lunch patat met kipnuggets en kleine frikandellen. Na de lunch weer verzamelen en kregen we uitleg over het middag programma. Eerst weer alle boten optuigen en daarna zouden we weer naar de poelen varen om daar wat wedstrijdje te varen daarna gingen we op weg naar de plek waar we gingen overnachten. Het laatste stukje moesten we in konvooi anders konden we er niet komen. We gingen overnachten op het eilandje achter het Kameleon. Alle boten eerst in een vierkant op de kant, tenten opzetten. Klaarmaken voor de overnachting. Inmiddels werd de BBQ klaar gemaakt en gingen wij nog levend stratego spelen, dat was super leuk daarna gingen we nog allemaal spelletje spelen zoals touw trekken en toen kwam er nog een kamp vuur en gingen we marshmallows roosteren. Nog wat kletsen in de tent maar toen was het na een roep van Loes wel stil.

Zondag werden we wakker en gingen we ontbijten en onze lunch alvast smeren en daarna gingen we ons omkleden en de spullen opruimen. De voor bespreking over de route en invulling van deze dag. Voor we weg gingen hebben we op de Flits streepjes gezet. B.v. bij de grootschoot dan trok je je zeil in de goede positie voor aan de wind en dan deed je een streepje met een stift op je groot schoot zodat je net de hele tijd daar achter hoeft te kijken, maar dat je nu even kan kijken of je het streepje kan zien en dat deden we ook bij de fok en de neerhouder en toen kregen we nog uitleg wat we op het water gingen doen. We zouden eerst met ze allen weer gaan verzamelen en dan zouden we een stukje gaan varen en op het meer daar gingen we hazen startjes doen een hazen start is dat er een iemand over stuurboord start en dat iedereen daar achter langs gaat dat hebben we toen een paar keer gedaan maar omdat het redelijk hart waait zijn er ook een paar boten omgegaan daarna gingen we aan leggen want toen moesten we weer gesleept worden, omdat we onder de brug door moesten. We daar aanlegt en we ook onze lunch gegeten. Daarna onder de brug door en weer optuigen en terug weer naar het Sneekermeer, dat was super leuk, want toen waaide het wel hard waardoor het suppperrrrr leuk was en toen waren we weer op het starteiland en was het weekend al weer bijna voorbij Project X. De boot gingen we weer aftuigenen gedag zeggen en de organisatie bedanken!!Toen was Project X al weer afgelopen.

Ayanna en Djamilla Troelstra

Flits 1116